



*Je naam staat in
ons hart geschreven
het eind kwam veel te gauw
Maar in onze gedachten
blijft steeds leven
je liefde, zorgzaamheid en trouw*

Te vroeg ging van ons heen

mevrouw

Anneke Vanlancker

dochter van wijlen Maurice en Simonne Vanlancker - Baert

geboren te Deinze op 17 juli 1962 en na een moedige strijd
tegen haar ziekte zachtjes overleden in het UZ te Gent op 2 maart 2024.

‘Oprichtster van Jeugdatelier Djemba Bachte-Maria-Leerne’

De familie nodigt u uit om samen met hen afscheid te nemen
van Anneke tijdens de uitvaartplechtigheid aan de urne
in meditorium ‘Het Licht’

OP VRIJDAG 8 MAART 2024 OM 14 UUR.

Samenkomst in de aula Brouwerijstraat 4b vanaf 13.45 uur.

Gelegenheid om de familie te condoleren na de dienst.

Aansluitend volgt in beperkte familiekring de asverstrooiing
op de strooiweide van de begraafplaats van Bellem.

Zij leeft verder in de herinnering van

haar lieve schatten:

Jona Vanhelsuwé

Luna Vanhelsuwé

haar zus en schoonbroer, neven en nichten:

Johan en Christine Cnockaert - Vanlancker

Barbara Cnockaert - Yves Van Haesebroeck,
Floor, Irene, Roxanne

Liesbeth Cnockaert - Michiel Vandenbossche,
Laure, Janne, Lotte

haar trouwe poes Vladimir

en alle aanverwanten van de families Vanlancker en Baert.

Volgens de wens van Anneke is er geen fysieke begroeting in het funerarium.
Bewaar de herinnering aan haar in jullie hart.

U kunt online uw deelneming betuigen of bloemen bestellen via:
www.fraeymanuitvaart.be

Een warme dank aan haar huisarts Dr. P. Lievens,
Familiezorg, het Wit-Gele Kruis,
de afdelingen Oncologie en Palliatieve Zorgen van het UZ Gent
en in het bijzonder Mia, Rita en André
die haar met veel liefdevolle zorg hebben omringd

Rouwadres: Familie Anneke Vanlancker
p/a Brouwerijstraat 24, 9880 Aalter