

*In zovele mooie herinneringen,
blijf je altijd bij ons*

Met stil verdriet nemen wij afscheid van

de heer

Urbain Vandaele

echtgenoot van
mevrouw Helena Picavet

Geboren in Aalter op 30 juli 1941 en zachtjes
van ons heengegaan in het WZC Veilige Have,
afdeling 'Lork 1' in Aalter op 5 januari 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Urbain tijdens de uitvaartplechtigheid aan de urne
in meditorium 'Het Licht', Brouwerijstraat 4b in Aalter

OP DINSDAG 11 JANUARI 2022 OM 10.30 UUR.

Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur.

Gelegenheid tot groeten na de dienst.

Aansluitend volgt de inzetting van de asurne in de urnenkelder
op de begraafplaats van Aalter-Centrum.

Er is gelegenheid om nog een stil moment bij Urbain door te brengen
in funerarium Fraeyman, Brouwerijstraat 24 in Aalter,
donderdag van 17 uur tot 18.30 uur,
vrijdag en zaterdag van 14 uur tot 16 uur
en dit na telefonische afspraak: 09 236 36 00.

Online rouwregister via www.fraeymanuitvaart.be

DANK AAN ALLEN DIE HEM LIEFDE EN VRIENDSCHAP GAVEN

Hij leeft verder in de herinnering van:

Helena Picavet

zijn echtgenote

Firmin en Irma Vandaele - Vandevelde
en kinderen

Lucien en Rita Vandaele - Van Eeghem,
kinderen en kleinkinderen

Eric Picavet †

zijn broers, schoonzussen, neven en nichten

Delen ook in dit verdriet:

Erwin en Chantal Caeijtant - Buysse,

Yentel

Shakira en vriend Simon

*en alle aanverwanten van de families
Vandaele - Vermeire en Picavet - De Bo.*

Met waardering en oprechte dank aan:

huisartsenpraktijk 'Het Spoor',
het thuisverpleegteam van Carla Buyse
en de directie en het personeel van het WZC Veilige Have,
afdeling 'Lork 1' in Aalter

Uitvaartverzorging Fraeyman, Aalter
info@fraeymanuitvaart.be
09 236 36 00

Rouwadres:
Familie Vandaele - Picavet
p/a Brouwerijstraat 24, 9880 Aalter