

Rudi Ornelis

29.01.1960 - 18.08.2020

Je was een rots in de branding  
en koerste recht door zee  
Je trotseerde storm en golven  
alleen... je had de wind niet mee

Spread your wings and fly away  
Fly away far away



Met stil verdriet nemen we afscheid van

## Rudi Ornelis

man van Martine De Muyt

Geboren te Beernem op 29 januari 1960 en in het bijzijn van  
zijn gezin zachtjes overleden thuis te Sint-Joris op 18 augustus 2020.

Trotse voorzitter MTC Sint-Joris

De plechtigheid aan de urne van Rudi  
zal plaatsvinden in alle intimiteit.

Aansluitend zal de urne van Rudi een plaatsje  
krijgen thuis in familiale kring.

Dank aan allen die hem liefde en vriendschap gaven.

Rouwadres:

Familie Ornelis - De Muyt  
p/a Brouwerijstraat 24, 9880 Aalter

Liefhebbende man van:

Martine De Muyt

Trotse papa en pépé van:

Bart en Nele Ornelis - Neiryndck,

Olivier en ♥

Tom en Berdien Ornelis - Van den Driessche,

Owen en Tyler

Zoon en schoonzoon van:

Daniël (+) en Suzanne (+) Ornelis - Landuyt

Gilbert en Godelieve De Muyt - Vanneste

Broer en schoonbroer van:

Colette en Eddy, Marc en Rita

Carine en Patrick, Chris, Luc

en alle aanverwanten van de families

Ornelis - Landuyt en De Muyt - Vanneste.

Online rouwregister via [www.fraeymanuitvaart.be](http://www.fraeymanuitvaart.be)

Met waardering en oprechte dank aan  
de dienst Palliatieve Thuiszorg Martine en Els

Voor zij die eraan dachten een bloemetje mee te brengen,  
hadden wij liever een gift aan:

de Vogelbescherming Vlaanderen BE61001409877317  
of het Heidehuis vzw, t.a.v. palliatieve thuiszorg BE13475212800939