

*Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan*

Met stil verdriet nemen wij afscheid van

mevrouw

Roza Reyniers

weduwe van de heer Frans Van Deynse (†2023)

*geboren in Ursel op 21 september 1938 en zachtjes van ons heengegaan
in het WZC Veilige Have, afdeling 'Larix' in Aalter op 19 november 2024.*

Zij leeft verder in de herinnering van

haar kinderen en kleinzoon:

*Gerda en Erik Van Deynse - Roelandt,
Jens Roelandt*

*Het afscheid gebeurt in stilte.
Laat haar verder leven in mooie herinneringen.*

Online condoleren: : www.fraeymanuitvaart.be

Dank aan allen die Roza met liefde, vriendschap en zorg hebben omringd.