

“...en hij keek nog eens om
en zag dat het goed was...” (Achère Bété, filosoof)

De heer

Hugo Frans Eliza Rombaut

weduwnaar van mevrouw Georgette Kelem (†2015)

Geboren te Sint-Niklaas op 2 november 1933 en zachtjes
ingeslapen in het WZC Sint-Franciscus te Vinkt op 28 maart 2021.

Majoor bij de artillerie
Officier in de Leopoldsorde
Officier in de Kroonorde
Militair Kruis 1e klasse

Herinneringsmedaille voor dienst in het buitenland

Het afscheid zal plaatsvinden in alle intimiteit.

Aansluitend volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Lotenhulle.

Er is gelegenheid om een stil moment bij Hugo door te brengen
in funerarium Fraeyman, Brouwerijstraat 24 te Aalter,
maandag, dinsdag en woensdag van 16 uur tot 18 uur
na telefonische afspraak op 09 236 36 00.
Online rouwregister via www.fraeymanuitvaart.be.

Dank aan allen die hem vriendschap gaven.

Hij leeft verder in de herinnering van
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Ronny Rombaut (†),

Philip en Stephanie,

Julie, Lukas en Marie

Tom

Annemie Rombaut - Danny Rosseel,

Roxanne en Marco

Céline en Filip

Jan Rombaut - Piedad Reijas,

Evelyn en Thomas,

Mary-Lou

Herman Rombaut - Nancy Govaert,

Laurence,

Olivia

Justine

De families Rombaut, Kelem, Bossaert en Van Leugenhagen.

Met dank en waardering aan :

zijn huisarts, dr. Huyberecht S. en
de directie en het personeel van het WZC Sint-Franciscus te Vinkt

Rouwadres: Familie Rombaut - Kelem,
p/a Brouwerijstraat 24, 9880 Aalter

Uitvaartverzorging Fraeyman, Aalter 09 236 36 00 - info@fraeymanuitvaart.be