

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

haar dochter en schoonzoon:

Guy en Nancy Smekens - Vercammen

haar kleindochters en hun partner:

Stéphanie en Ruben Smekens - De Gendt, *Raaf

Nathalie en Jonathan Smekens - Meesschaert

Wij namen afscheid in intieme kring.

Volgens haar wens werd de as van Lucie samen met de as van Jean-Paul uitgestrooid op de strooiweide van het crematorium Blauwe Toren te Brugge.

Onze waardering en oprechte dank aan:

huisartsenpraktijk Lodorp en het verplegend en verzorgend personeel van het WZC Ter Leenen te Nevele.

Rouwadres: Lomolenstraat 48, 9880 Aalter
Online rouwregister: www.fraeymanuitvaart.be

Uitvaartverzorging Fraeyman, Aalter - 09 236 36 00
info@fraeymanuitvaart.be



Omdat liefde niet stopt
waar het leven eindigt...

Dankbaar aandenken aan

mevrouw

Lucie Van Obbergen

weduwe van de heer Jean-Paul Vercammen (†2008)

geboren te Kessel-Lo op 10 april 1936
en zachtjes overleden in het WZC Ter Leenen
te Nevele op 10 januari 2025.

Bedankt, voor de omarming
wanneer woorden bleven steken,
voor alle gebaren van liefde en vriendschap.

Langzaam maar zeker
ontglipte je ons
werd steeds minder lichaam,
enkel glimlach en traan
uit ogen die keken
al over de grens
en toen moest je gaan...

Ik wist niet
dat dood
zo zachtjes zou komen,
zo wezenlijk vredig,
geen sprong in de diepte
maar meer een verglijden
en zachtjes wijken.

Even mochten wij nog
in jouw vrede verblijven,
toen moesten wij terug,
terug naar het leven,
wat deed dat pijn.
De diepte die gaapte
aan onze kant.