

Uitvaartverzorging Fraeyman, Aalter - 09 236 36 00



*Nooit klagen, nooit zagen.
Nu rustig van ons weggegaan,
maar je zal altijd in onze harten
blijven voortbestaan*

Dankbare herinnering aan

mevrouw

Irma Lippens

weduwe van de heer Julien Vermeire (+2011)

Geboren in Beernem op 24 augustus 1930
en zachtjes overleden in het WZC Onderdale in Ursel
op 8 februari 2025.

De laatste reis die je moet maken in je leven.
Weg van de mensen die echt om je geven.
Alles wat je had, heb je los moeten laten.
Wie je liefhebben, moet je nu gaan verlaten.
Het is een reis waar niet naar uit is gekeken.
De tijd van wij samen is nu echt verstreken.
In gedachten zal je altijd voort blijven leven.
Dit doordat je ons zoveel liefde hebt gegeven.
We hebben nu een periode van veel verdriet.
Maar door dat verdriet, vergeten we je niet.
Je hebt zoveel mensen je liefde kunnen geven.
Daarom zijn wij trots op je, voor de rest van ons leven.

Wij waarderen jullie liefdevolle steun,
warme woorden en aanwezigheid in deze moeilijke tijd.
Jullie medeleven betekent veel voor ons.