

Erik Fraeyman

24 juli 1957 - 28 augustus 2020

Voor altijd
in ons hart

Met stil verdriet moeten wij te vroeg
afscheid nemen van

Erik Fraeyman

papa van Pieter
opi van Suzan en Remi

geboren te Aalter op 24 juli 1957 en stilletjes
van ons heengegaan in het WZC De Meers
te Waregem op 28 augustus 2020

Wij nemen in beperkte kring afscheid van Erik tijdens
de uitvaartplechtigheid rond zijn urne
die zal plaatsvinden in meditorium 'Het Licht', Brouwerijstraat 4 B
te Aalter **OP VRIJDAG 4 SEPTEMBER 2020 OM 10.30 UUR.**
Aansluitend zal de asurne worden ingezet in de urnekelder
op de begraafplaats van Aalter-Centrum.

Rouwadres: Familie Erik Fraeyman
p/a Brouwerijstraat 24, 9880 Aalter

papa en opi van

Pieter en Bieke Fraeyman - Vanlerberghe
Suzan en Remi

partner van

Sonia Roose

broer, schoonbroer en nonkel van

Joseph (+) en Ani Van den Bossche - Fraeyman en familie
Siegfried en Marleen Dendooven - Fraeyman en familie
Henk en Martine Fraeyman - De Baerdemacker en familie

Alle aanverwanten van de families Fraeyman en Wittevrongel.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Erik
in funerarium Fraeyman, Brouwerijstraat 24 te Aalter,
van maandag tem woensdag en dit na telefonische afspraak
op 09 236 36 00.

Online condoleren kan ook via www.fraeymanuitvaart.be

Met oprechte dank en waardering aan:

de dokters en het personeel van het AZ Groeninge te Kortrijk
en de directie en het personeel van het WZC De Meers te Waregem

Lieve pa,

In mijn hoofd zitten dingen,
veel dingen van toen.
Je lach en je woorden,
je knuffels, je zoen.

In mijn hart zit een plekje,
een plekje voor jou.
Vol heimwee en liefde,
omdat ik hou van jou.

In mijn hart zit een leegte,
die leegte ben jij.
Het gemis is zo voelbaar,
zo voelbaar dichtbij...