

Met stil verdriet maar dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van



WILLY PATIJN

echtgenoot van Annie Reynebeau

Geboren te Mariakerke op 9 april 1942 en stilletjes van ons heengegaan,
omringd door zijn familie, thuis in Aalter op 1 september 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Willy
tijdens de uitvaartplechtigheid aan de urne die zal plaatsvinden
in meditorium 'Het Licht', Brouwerijstraat 4b in Aalter op

VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2022 OM 11.30 UUR.

Samenkomst in de aula vanaf 11.10 uur.
Gelegenheid tot groeten na de dienst.

Willy is

de lieve echtgenoot van Annie Reynebeau

de trotse papa van Jan en Christel Vandewalle - Patijn

en de trotse opa van Marie Vandewalle en vriend Benedikt

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten en alle aanverwanten van de families
Patijn - Borlez en Reynebeau - Vogels delen ook in dit verdriet.

Er is gelegenheid om nog een stil moment bij Willy door te brengen in funerarium Fraeyman,
Brouwerijstraat 24 in Aalter na telefonische afspraak: 09 236 36 00,
vrijdag en zaterdag van 14 uur tot 16 uur, maandag en dinsdag van 17 uur tot 18.30 uur.
Online rouwregister via www.fraeymanuitvaart.be

Met waardering en oprechte dank aan zijn huisarts Dr. Heidi Bergez,
het thuisverpleegteam van Carla Buyse, Familiehulp en zijn kinesist Ronny Mortier.

Rouwadres: Familie Patijn - Reynebeau, p/a Brouwerijstraat 24, 9880 Aalter

Uitvaartverzorging Fraeyman, Aalter - info@fraeymanuitvaart.be - 09 236 36 00