



Er is een geest die bijzonder en sterk is
maar ook een lichaam dat anders is.
Die geest bleef vechten tot het laatst aan toe
alleen het lichaam, dat werd moe.

Met stil verdriet melden wij u het overlijden van

de heer
Christiaan Geysens

weduwnaar van mevrouw Irène Van Simaeys (†2008)

Geboren te Zomergem op 1 februari 1941 en na een korte strijd zachtjes overleden
in het AZ Maria-Middelares te Gent op 9 maart 2023, gesterkt door de H. Ziekenzalving.

Lid van OKRA, de Landelijke Gilde en het Driekerkenkoor

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Christiaan
tijdens de plechtigheid aan de urne die zal plaatsvinden
in de parochiekerk Sint-Lambertus te Poeke

OP WOENSDAG 15 MAART 2023 OM 11 UUR.

Samenkomt in de kerk vanaf 10.45 uur.

Gelegenheid tot groeten na de dienst.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweide van de begraafplaats van Poeke.

U kunt van Christiaan afscheid nemen in funerarium Fraeyman, Brouwerijstraat 24 in Aalter,
zaterdag van 14 uur tot 15 uur, maandag van 16.30 uur tot 18.30 uur
of na telefonische afspraak. Online rouwregister via www.fraeymanuitvaart.be

Dank aan allen die hem liefde en vriendschap gaven.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Martine Geysens - Danny Goethals

zijn kinderen

Kris Lagaisse - Kathy Schellynck,

Celine Lagaisse en vriend Kelvin Ysebaert

zijn stiefzoon en familie

Jeanine Geysens - Julien De Neve (†),

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

zijn zus, neven en nichten

Nicol Van Parijs

zijn vriendin

en alle aanverwanten van de families Geysens - Verhaege en Van Simaeys - De Blaere
delen ook in dit verdriet.

Een warme dank aan de dokters en het verplegend personeel
van het AZ Maria-Middelares te Gent.

Rouwadres: Familie Christiaan Geysens
p/a Brouwerijstraat 24, 9880 Aalter

Uitvaartverzorging Fraeyman, Aalter 09 236 36 00 - info@fraeymanuitvaart.be