

Zoals een bloem haar kelk sluit
voldaan van alle zonlicht,
zo ben je van ons heengegaan
zo zacht, zo vredig, zo vederlicht



Na een lang en gelukkig leven, nemen wij afscheid van

Mevrouw

Martha De Baets

weduwe van de heer Octaaf Van Doorneveldt (+2012)

Geboren te Bellem op 12 december 1922 en stilletjes van ons
heengegaan, omringd door haar familie, in het WZC Veilige Have,
afdeling 'De Ceder' te Aalter op 17 maart 2021,
gesterkt door de H. Ziekenzalving.

Volgens de huidige maatregelen nemen wij afscheid in beperkte kring
in de parochiekerk Sint-Cornelius in Aalter-Centrum.

Aansluitend volgt de teraardebestelling op de begraafplaats
van Aalter-Centrum.

Dank aan allen die haar liefde en vriendschap gaven.

Rouwadres:

Familie Van Doorneveldt - De Baets,
p/a Brouwerijstraat 24, 9880 Aalter

Zij leeft verder in de herinnering van

haar dochter en schoonzoon:

Greta Van Doorneveldt en Johan De Jaeger

haar kleinkinderen en achterkleindochter:

Matthias De Jaeger en Séan Van den Brande

Bruno De Jaeger,

Oona De Jaeger

alle aanverwanten van de families

De Baets - Cuvelé en Van Doorneveldt - Buysse.

Er is gelegenheid om een stil moment bij Martha door
te brengen in funerarium Fraeyman, Brouwerijstraat 24
te Aalter, van donderdag tem zaterdag van 16 uur tot 18 uur
en dit na telefonische afspraak op 09 236 36 00.
Online rouwregister via www.fraeymanuitvaart.be

Met waardering en oprechte dank aan:

haar huisartsen dr. Beirens F. en dr. Covemacker A.
en de directie en het personeel
van het WZC Veilige Have, afdeling 'De Ceder' te Aalter.