



We staan niet altijd stil
bij het woord 'samen'
Maar het is een groot gemis
als 'samen' uit je leven is

Stilletjes ging van ons heen

mevrouw

Anna Bonckaert

weduwe van de heer Basiel Steenberghe (†2008)

Geboren in Bellem op 10 oktober 1928
en er plots thuis overleden op 28 oktober 2024.

Bestuurslid van OKRA Bellem

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Anna tijdens de plechtigheid aan de urne
in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte te Bellem
op **DINSDAG 5 NOVEMBER 2024 OM 10.30 UUR.**

Samenkomst in de kerk vanaf 10.15 uur.

Gelegenheid om de familie te groeten na de plechtigheid.

Aansluitend volgt de inzetting van de asurne in de urnenkelder
op de begraafplaats van Bellem.

Rouwadres: Familie Steenberghe - Bonckaert
p/a Brouwerijstraat 24, 9880 Aalter

In stil verdriet delen u dit mee

haar kinderen en kleinkinderen:

Marc en Myriam Steenberghe - Cornelis,

Lisa Steenberghe en Laurens Eggermont

en alle aanverwanten van de families Bonckaert - De Jaeger
en Steenberghe - Standaert.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Anna
in het uitvaartcentrum Fraeyman, Brouwerijstraat 24 in Aalter,
van dinsdag t.e.m. donderdag van 16.30 uur tot 18 uur,
zaterdag van 15 uur tot 16 uur of na afspraak.

Vrijdag 1 november gesloten.

Online rouwregister: www.fraeymanuitvaart.be

Met waardering en oprechte dank aan
haar huisarts Dr. Pieter Lievens